



Inger Carstensens dagbog fra 1981 til 1987. Inger levede fra 1910 til 1989.

Den 5. Oktober – 1981.

Jeg har fået en Bog til min Fødselsdag.

Anna Marie gav mig den, og da alle Siderne er blanke, så er det vel Meningen, at jeg skal skrive lidt op, om hvad vi sådan oplever på vore gamle Dage.

Så vil jeg begynde med den 23. September.

Da rejste jeg over til Ruth for at være med til at fejre hendes 40 års Fødselsdag På selve Dagen var vi kun en lille Kreds, Menuen stod på Lammesteg.

Lam af egen avl, det smagte dejligt.

Lørdagen efter havde Ruth inviteret alle sine Søskende med Familie.

Vi var ca. 30, her stod den på Gås, også egen avl. Vi havde et par gode Dage sammen. Om søndagen på Tur til Stranden i Havnsø.

Derefter viste Anna Marie Lysbilleder fra deres tur til Lapland.

Og nu er vi så inde i Efterårssæsonen. Andreas går på Jagt og bjærger Træ fra Skoven. Og jeg dyrker mine Interesser, Kondi Mandag formiddag, Sangkor om Aftenen, Syklub, samt en lille Literatur-Studiekreds.

Den. 3. Februar 1982.

Vinteren har været hård. Særlig ved Juletid havde vi omkring 20 graders Kulde.

Vi kunne ikke fyre varmt, så det resulterede i, at vi fik et nyt Combi Fyr, så vi havde det varmt og hyggeligt i julen.

Arne, Minna og Børnene var her Juleaften. Juledag var vi i Kirke, og derefter til Julefrokost i Strandhuse. 2. Juledag til Julebesøg hos Kirsten, hvor vi var sammen med Eriks og Arnes.

Så blev det ikke til mere med Skriveriet. Jeg har haft Sytøj og Strikketøj, som jeg gerne vil have færdig. Så læser vi en del i Vinter.

Så skal jeg passe mit Sangkor, det tager en del Tid, vi må øve Stemmerne ved hjælp af Klaveret.

Jeg har fået Julekoncerten indspillet på Bånd, den hører vi ofte i stille Stunder.

Far har nu travlt med at få Træ hjem fra Skoven. Vi sælger en Del.

Det er stadig koldt, men Sneen er ved at forsvinde, vi har haft både Regn og Solskin.

Selv om vi ved at Kyndelmisse slår sin Knude overmåde hvas og hård, så går det dog mod lysere Tider.

Anna Marie har ringet i Dag. Hun har lige været på en Ferierejse til Malta.

Det var 14 Dage, hvor de havde fint Vejr, næsten som her om Sommeren.

Den 23. / 7. – 1982.

Sommeren har haft flere varme Perioder. For Tiden er der Varmebølge, 20 – 25 grader og den har varet 14 Dage.

Jeg tænker på en dejlig Tur, jeg lige har været på til Skagen.

Erik og Susanne tog på Tur med Campingvogn, og inviterede mig med.

Jeg har altid ønsket at se Skagen. Vi startede Mandag Morgen. Kørte direkte til Løkken, hvor vi spiste Frokost og badede. Danmarks bedste Badestrand, siger man. Derfra til Rugbjerg Knude, hvor vi fik en dejlig Middag fra Susannes lille Køkken. Vi overnattede på en fredfyldt Plet, jeg sov i Mogens' Køje. Efter Morgenmad var vi oppe ved Fyret, som for længst er ude af Funktion, på grund af at der har dannet sig store Sandbanker, så Fyret ikke kan ses fra Vandet.

Frokosten nød vi før Skagen, stegt Ål med Tilbehør.

Skagen er en hyggelig Turistby. Masser af Turister, Vejret varmt og solrigt.

Skagens Museum er jo en Perle, med alle sine dejlige Kunstværker. Vi købte ind til en bedre Middag. Engelsk Bøf. Vinen var medbragt (hjemmelavet).

Så gik Turen til Skagens Fyr. Vi var oppe og se på Udsigten, Susanne, Børnene og jeg, 210 Trapper. Erik lavede Kaffe.

Så slog vi Lejr på Grenen, og tog med "Sandormen" ud til Spidsen, hvor vi stod med det ene Ben i Kattegat, og det andet i Skagerak.



1982
Jesper,
Susanne,
Mogens og
Inger Carstensen
På Skagens Gren.

Susanne serverede en bedre Middag, og så gik vi til Havet mod Vest, hvor vi betragtede Solformørkelse.

Det var et prægtigt Syn. Vi blev til Solen sank i Havet.

Alle Skagens Turister var mødt.

Så hjem i Vognen til Aftenkaffen og så i seng.

Her oplevede vi alle Tidens Myggeplage. Blodsugerne fulgte med os og fyldte Vognen. Vi slog dem ihjel, men måtte sove for lukkede Vinduer trods Varmen. Jeg sov som en Sten, med Erik og Susanne led i stilhed.

Onsdag morgen.

Efter Morgenkaffen i det frie på Grenen, gik Turen sydpå. Så den tilsandede Kirke, var igen i Løkken, hvor vi spiste, badede og så langs med Vestkysten hjem. Var hjemme kl. 10. En dejlig Tur, som jeg er taknemmelig for.

Den 6. November - 1982

var vi hele Familien samlet i Odense, hvor Anna Marie og Gudmund havde inviteret os til Gudmunds 18 års Fødselsdag.

Rie serverede Rensdyrsteg, bagte Kartoffler og Frugtdessert. Festligt og hyggeligt.

Alle Børnebørn var med.

Den 6. December var jeg til Pigefrokost hos Ellen Jorsal. Festligt og fornøjeligt.

Den 18. December var vi til Fødselsdag hos Anna Brodersen. Æbleskiver og Glögg.

Den 21. / 1. - 1983.

Det blev en lang Pause i Skriveriet. Efteråret gik uden større Oplevelser.

Familien var samlet til Minnas Fødselsdag den 18. / 9. Dagen efter var vi så samlet her, hvor vi holdt min Fødselsdag. Vi savnede Anna Marie og Gudmund, ellers var vi her alle. Det var dejligt, at have alle Børnebørnene samlet. Men det har nok været lidt for meget for min venstre Arm. Den var Dagen efter blevet hævet, Lægen mente, den var overbelastet. Jeg vidste ikke, at der kunne komme Problemer så længe efter Operationen.

Har prøvet med massage, men Armen er stadig tyk. Men det må jeg måske leve med.

Vi har haft en mild Vinter indtil nu, ikke ret meget sne, og har kunnet færdes. Vi havde en hyggelig jul hos Familien i Odense. Tog hjem Juledag og var hos Kirsten i Aabenraa Søndag mellem Jul og Nytår.

Jeg må lige indskyde, at jeg var hos Kirsten midt i December, hvor hun hjalp mig med at købe Julegaver til hele Familien.

Var til de ældres Juletræ, hvor vi havde Jens Møller til Taler.

Var hos Arne og Minna Nytårsaften, der var stille og rolig, som vi helst vil have Nytårsaften.

Sangkoret er "still going strong". Vi havde en fin Julekoncert, hvor Koret sang, der var dejlig Musik og vi var i Præstegården bag efter til Gløgg og Æbleskiver.

Ellers hygger vi os herhjemme, jeg læser en del, syr og strikker lidt og er ellers lidt doven, sidder og gnider på min "Elefantarm".

Indimellem går vi lidt i byen, somme Tider sammen, somme Tider hver for sig. Far på ture i Skoven, jeg til Kaffeslabberas.

Den 6. / 6. - 1983.

Så vil jeg skrive lidt igen. Vinteren var mild uden meget Sne, men med megen Regn og Tåge.

Mange havde Influenza, Far og jeg slap heller ikke.

April og Maj gik med mange Regnvejrdsdage, man siger, at i 100 År har vi ikke haft et Forår med så megen Nedbør. En del Marker blev først tilsået sidst i Maj eller først i Juni.

I Dag har vi haft Sommer, ca. 18 grader. Jeg har været i Haven, først nu er jeg ved at få Skik på den.

I Marts var vi til Anders' konfirmation i Nicolaj Kirke, bagefter Middag i Dalby Forsamlingshus. Ved den Lejlighed fik vi Besøg af Ruth med hele Familien.

Jeg har været hos Kusine Sigrid i Rødning, sammen med Fætrene Niels og Asbjørn, samt deres Koner. Vi fik en god Snak om gamle Dage.

Anna Marie har været her i Pinsen.

Det er korte Visitter, vi har af hende, og Gudmund ser vi også for lidt til, men det er godt, at de er glade og tilfredse.

Jul 1983.

Det blev et langt Spring, hvad har vi i Grunden haft så travlt med.

Efter den fugtige Forsommer, fik vi den varmeste, tørreste Sommer i vel snart en Menneskealder.

Avlen var alt for lille, mange Landmænd måtte give op. Men ellers nød vi Solen, arbejdede så lidt som muligt.

Vi var da også en Weekend ved Bøgebjerg Strand med Erik og Familien.

Var på Sejltur til Romsø, og gik en tur Øen rundt. Så store Flokke af Hjorte, og nød den skønne Natur.

Efteråret gik med at få Haven lidt i Orden, og ellers havde vi Besøg af Familien, samt Venner og Naboer, som vi ikke havde set meget til i Sommerens løb.

Vi var dog til Morbror Eriks 70 års Dag den 11 Juni.

Den blev holdt hos Birgit, og fik et festligt forløb i dejligt Sommervejr.

Vi fik ved den Lejlighed Besøg af Regnar.

November og December gik med mange runde Fødselsdage, dyrt, men dejligt.

Sangkoret hænger jeg ved endnu, men jeg måtte afstå fra at få Julekoncerten med, på Grund af Karlas Fødselsdag.

Jeg havde den Glæde at være med til Aftenen, hvor vi mindedes Grundtvig på hans 200 Års Dag. Der sang vi en Række af Grundtvigs Salmer og Sange.

Også en vellykket Hjemstavnssaften havde vi i Skolen, hvor jeg især vil fremhæve at Holger Lissner (Præsten) og en sød ung Dame læste op af Anne Marie (Billedhuggeren) og Komponisten Carl Nielsens Breve, der nylig er offentliggjort. En fin Aften, der var fuldt Hus, ca. 200 til sønderjysk Kaffebord. Jeg medvirkede ved at bage 4 Brødtærter.

Det var November,. Far havde travlt med Gran og Juletræer.

Så kom Julemøde for Egnens Pensionister på Industrien, Kaffeberg og Underholdning af Grethe Mogensen og Wandy Tvorek. Til sidst et festligt Luciaoptog med 20 hvidklædte Piger.

Der bliver gjort noget for vi Gamle.

Også i Kirken havde vi Lucia Optog den 4. Søndag i Advent. Det var Kirkekoret, der var klædt i hvidt og vandrede rundt med Lys. Og synge kan de jo. Menigheden (9 Medlemmer) læste Stykker af Pausus' breve, de 9 læsninger.

Men der blev da tid til at lave lidt Juleforberedelser.

Vi fik også pyntet et lille pænt Juletræ.

Vi var inviteret til at holde Juleaften hos Familien i Åbenrå. Var med i Kirke, og samledes så ved et festligt Bord med Kalkun og alt hvad dertil hører. Vi var 16, så vi kunne nok nå om Juletræet. Var sammen med Carls Familie fra Sverige, København og Bredebro.

Alle kunne synge med på Julens Salmer, og vi sluttede med "Højt fra Træets grønne Top", mens vi løb i kæde gennem hele Huset.

Så Gaveuddeling, hvor alle havde noget til alle (næsten). Der var mange bløde Pakker, og udelukkende fornuftige Ting. Børnene var glade. Vi gamle ligeså, den ældste, Faster Anna var 83. Efter at have sovet godt (Juledag var vi kun 9) og fået Morgenkaffe, tog Carl os med til Ensted Værket, og viste os rundt, der er bygget og udvidet meget, det var imponerende og meget interessant. Så efter Julefrokost kørte Far og jeg Hjem, og nød Stilheden og Hvilen.

2. Juledag var vi hos Arne og Minna sammen med noget af Minnas Familie. Hyggeligt.

Den 10. April - 1984.

Den Kedsom Vinter gik sin Gang. Det blev ikke nogen hård Vinter, men kedsom for Ungdommen, som gerne vil dyrke Vintersport.

Lidt Sne fik vi da. Vi havde Besøg af Ruth og Poul Erik i Februar, det var dejligt. Jeg var sammen med dem et Par Dage i Åbenrå. Vi var en Tur i Flensborg, fik handlet lidt, og fik også en lang Gåtur hos Kirsten, både ved Strand og Skov.

Anna Marie har været et par Måneder i Thailand, på Bali og jeg ved ikke hvor meget. Vi håber snart, at få hendes Besøg, så vi kan få et Referat. Hun er jo ikke meget skrivende.

Vi har haft "syng sammen Aften" og har dermed afsluttet Korsangen for i Vinter. Det var en festlig Aften. Børnekorene er fine og "De Ni", som 9 af vores bedste Sangere kalder sig, sang Schuberts "Ständchen", det var skønt at høre.

Vi to gamle har klaret Vinteren uden Sygdom, hvilket vi er taknemmelige for. Der har været megen Sygdom i vor Familie og Vennekreds.

Dinne måtte have en stor Maveoperation ved Nytårstid, men nu har hun det godt. Jeg har været til Studiekreds i Litteratur, vi læser en Bog, og så mødes vi i Hjemmene på Skift, og taler om, hvad vi har fået ud af det.

I Dag på den første rigtige Forårsdag, var jeg på Cykel til Binderup gamle Skole, det var dejligt.

Har været lidt på Havearbejde i Eftermiddag.

Vi har fået Indbydelse til Birgittes Konfirmation den 6. Maj, det glæder vi os til.

Vi skal til Dagny og Søren's Guldbryllup den 28. April. Det er dejligt med Fester, og vi skal jo være glade, så længe vi kan være med.

Far har travlt i Skoven. Han fik Bøger til sin Fødselsdag, og han har da haft Tid og Lyst til at læse ind imellem.

Det er sengetid. God Nat!

Den 7. Juli - 1984.

Så er vi over Midsommer. Vi har haft et frodigt Forår. Juni har været våd og kølig, de siger varmen er på vej, men her i Sydvestjylland er det skyet.

I Morgen skal vi besøge Erik og Familien i deres Sommerhus, vi håber, og mener, at der er varmt på Fyn.

Haven er dejlig, men vi længes efter, det skal blive, så vi kan sidde ude.

Jeg springer lidt i det!

Den 11. / 5. - 1984.

Så er det sommer. Sidste Del af April var dejlig varm, op til 20 grader varme i Påsken.

Vi var til Morbror Knuds 65 års Fødselsdag den 16. April, hvor vi var sammen med Gerda og hendes Dreng, samt Erik og Tilde.

Var i Åbenrå Langfredag.

2. Påskedag havde vi Besøg af Andreas' Søskende, d.v.s. Stoffers og Dinne og Viggo og Karla.

Jeg har fået Haven nogenlunde i Orden.

I det fine Vejr den 28. var vi til Guldbryllup med Dagny og Søren i Dalby Forsamlingshus. Meget festligt, det var et ungdommeligt Guldbryllup.

Så var der jo Birgittes Konfirmation.

Familien fra Sjælland kom allerede her Lørdag den 5. Maj.

Anna Marie kom sammen med dem.

Så var vi 12, (Gudmund var også med, samt en Veninde af Carsten) til Frokost, Kaffe og Middag om Aftenen.

Jeg serverede Dyresteg og Ymerfromage.

Vi så Grand Prix i Tv, det var især noget for Ungdommen.

Så tog vi alle afsted Søndag Morgen, og var i Kirke, hvor vi overværede en festlig Konfirmation.

Birgitte var sød, og det var for øvrigt alle de unge.

Kirsten havde en fin Middag, Laks til Forret, Lars havde fanget Laksen.

Vejret var dejligt, vi nød Kaffen på Terrassen.

Tirsdag kørte Far og jeg til Odense, for at overvære en Kirkekoncert, hvor Erik skulle være Solist. Han spillede Vivaldis Solo for Fagot. Han klarede den fint, Kirken var næsten fuld, og der var stort Bifald. Vi blev der om natten og kørte hjem næste Formiddag.

Nu var det blevet koldt og blæsende, men Skoven er grøn, og vi har nydt Køreturene til Åbenrå og Odense. Det er jo den aller skønneste Tid, hvor alting grønnes.

Den 7. Juli - 1984.

Juni gik med Travlhed og ind imellem Udflugter.

Den 6. var vi med Pensionisterne på tur til Sommersted, Højer Sluse, Ribe og igen til Sommersted, hvor vi fik Middag. En god Tur, Vejret var ret godt.

Så var vi til Faster Maries 75 års Fødselsdag d. 9.

Vi var sammen med alle deres Børn, Svigerbørn og Børnebørn. Det var i Pinsen, så jeg var med Anders og Marie til Pinsegudstjeneste i Mellerup. Jakob Knudsens gamle Kirke. Marie sørgede for os, de er et par virksomme, dygtige Mennesker. Alting er i orden i Hus og Have og Anders passer sine mange Svin.

Jeg har fået nyt Gulv i Køkkenet, Korkvinyl, det er pænt og praktisk, Arne har lagt det på med blødt Underlag, det er dejligt at gå på.

Så har vi haft Peter til at tapetsere Soveværelset, så nu synes jeg, det hjælper på Huset.

Der er også sket tragiske ting. Susannes Mor er død hun var kun 57 År gammel. Hun havde fået en uheldelig Sygdom. Det var svært for Familien.

Og Didde og Stoffer har mistet Hans Egner, det var samme sygdom.

Trist når den tager de unge.

Den 1. August - 1984.

Tiden går, Høsten står for Døren, Frøhøsten er overstået (visse Sorter), og en Del Vinterbyg er høstet.

Det ser ud til en god Høst.

Vor Forpagter, Karl Viuff er stolt af sin Roemark, som han har nord for vores Hus. Vi har nydt Sommeren. Vejret har været skiftende, men vi besøgte Erik og Susanne i deres Sommerhus et par dage i strålende Sol, vi lod os bage af Solen og Susanne diskede op med dejlig Mad, bl.a. friske Jordbær. Kartoffler har været meget dyre i år, ca. 15 kr. pr. Kilo, det har vi aldrig givet før. Men nu står alting godt i Køkkenhaven, så der henter vi mange gode Måltider.

Lørdag havde vi Stoffers, Karla, Idun og Hans Kristian, deres lille Dreng og Dora. De kom til Eftermiddagskaffe, og så fik vi alle de Ål vi kunne spise, der var god Appetit, Karla gav Snaps.

Mandag kørte til Andst, for at besøge Dinne, som desværre er syg. Vi siger somme tider til hinanden, at vi må være taknemmelige, fordi vi er så raske som vi er, og kan passe vor daglige Dont. Mange ældre har det svært, er dårligt gående, og kan ikke komme meget omkring. Far har plukket en hel Del Ærter, de kommer i Fryseren, og også en Del Stikkelsbær.

Så har vi set efter Arnes Drivhus, mens Familien er ude at sejle. Også for dem har vi plukket Ærter og Jordbær.

Jeg har haft god Læsning i Ferien, sidst et par Bøger af Ellen Lissner, Præstens Mor. Hun er først begyndt at skrive på sine gamle Dage, er nu 84 år. En Sød og klog Dame, og kommer især ind på ældres Problemer. Men hun viser også de unge forståelse. Skriver så fine og gode Digte, let forståelige.

Den 18. / 8. - 1984.

Sommeren går på Hæld, men sidste Uge er gået med fint Vejr, fra 20 – 24 grader, og vi har nydt det.

Søndag var Far og jeg til Eftermiddagsgudstjeneste med efterfølgende Samvær med medbragt Kaffe i Præstegårdshaven. Vi fik snakket med mange, og det var meget fornøjeligt.

Mandag Eftermiddag var vi seks "Piger", der tog en Tur ud at se "Den Geografiske Have". Vi gik rundt og så de fine Blomsterbede, smukt arrangeret og vedligeholdt. Så nød vi Kaffen udendørs, også i varmt Sommergejr.

Så har vi givet Haven en Omgang.

Torsdag Eftermiddag var vi på Skamling, der starter vi hvert År efter Sommerferien. Først fint Kaffe bord, underholdt Lissner og hans Kone med Sang og Guitarspil. Denne Gang Åkjærsange. Det var dejligt. Så var der Foredrag, det var om "Per Gynt". Jeg vil prøve at læse den engang.

Den 14. Oktober - 1984.

Så er vi inde i Efteråret. Har været meget ude, Teateraften i Odense, Husholdningsforeningen havde fået 300 Fribilletter til "De Tre Musketerer". Spillet var fint, Sangkoret kvitterede med en Hyldest til Skuespillerne, en Takkesang med Tekst af Holger Lissner. Natmad i Hallen.

Så har der været en hel Del Fødselsdage. Didde blev 80. Middag på Kroen for Familien. Dagen efter var vi til Dame-formiddagskaffe hjemme hos dem selv. En Eftermiddag var jeg i OK Klubben at høre Sara og Israel Rachlin, fortælle om deres Bog: "16 År i Sibirien". Det var meget interessant, et par søde

Mennesker. Har også været til Mary Føns' 80 års Fødselsdag en Eftermiddag hos Hanne og Mads.

Og så har jeg selv holdt Fødselsdag, 74 År. Det var en Lørdag, vi havde Børnene samlet til Dyresteg, d.v.s. vi måtte jo savne dem fra Sjælland og Sverige.

Så ville Rasmine Føns have Damer i Går Lørdag, så nu må jeg have alle mine Damer på Torsdag.

Vi har været hos Dinne til Fødselsdag, hun er stadig meget dårlig. Vi prøvede, at gøre lidt festligt, havde Kage med og Blomster.

Nu har vi lige haft Besøg af Anders og Marie, de har været på Rundtur, kom her til middag, Hamburgerryg og Grøntsager, Fersken til Dessert. Efter en Middagshvil fik vi Kaffe, og så kørte de hjem i fin Solskin.

Jagttiden er jo inde, vi har da fået et Dyr, men ellers intet. Jeg har Problemer med min venstre Arm, Lægen siger, det er Sceneskedebetændelse, jeg har fået en Indsprøjtning, det har vel hjulpet, men gør stadig ondt.

Nu har jeg fået noget at gnide, jeg håber, det hjælper, det er i hvert fald dyrt. Ellers har vi det godt, jeg læser en Del, Andreas har travlt med at samle Æbler op, de skal til Mosteriet.

Jeg har også været til ældres Eftermiddag. Gunhild Due viste Lysbilleder, og fortalte om en Rejse i Kina. Vi har det nu bedst i det lille Danmark.

4. November - 1984.

Det er Efterår, men vi har haft nogle Dage med Sol og tørt Vejr. Karl Viuf har travlt med at køre Roer, han har en meget fin Roemark her lige ved Gården.

Det er blevet til lange Dage for ham og hans Medhjælper.

Far samler stadig Æbler, også det er et stort Arbejde.

Ind imellem er han lidt ude med Bøssen, han har jo skudt et Dyr her ved Skoven, så nu har vi lidt Forråd.

Jeg har stadig lidt problemer med den venstre Arm, så der er ikke gjort så meget ved Haven. Har fået endnu en Indsprøjtning, og det er meget bedre, men ikke helt godt. Jeg går og får lidt gjort rent i Huset, det bliver a'la'

Mosaik, jeg må ikke overanstrenge Armen. I Morgen Mandag, kommer her et par Piger fra Sangkoret, vi skal prøve, at øve os lidt på Sangene til Julekoncerten. Det er som sædvanlig svære Opgaver.

Tirsdag Formiddag skal jeg have Pigerne fra Studiekredsen her, det går på omgang i Hjemmene. Vi får Kaffe og Rundstykker, og snakker så om, hvad vi har fået ud af en Bog, vi hver for sig har læst. Denne Gang en Bog af Lisbeth Bendixen. Hun er opvokset i Bjert Præstegård, Datter af Pastor Ebbesen.

Torsdag skal vi have Menighedsrådsvalg, der er fire der går ud, så det er ret spændende, hvem vi får ind.

Og Tirsdag Aften skal jeg i Teatret i Fredericia, det er Omsorgsklubben der har arrangeret en Teatertur. Nu skal vi se, om der er noget ved Stykket. Titlen er: "Livet er jo Dejligt".

Den 18. December - 1984.

Hvor bliver Tiden dog af. November gik, vi har ikke haft Tid til at føle Ensomhed. Jeg var til en fin Aften i Odense den 16. November.

En Koncert, Strauss Festival til fordel for Orkesterets Instrumentfond.

Jeg fik en Fribillet, da Erik skulle flytte stole før der kunne danses.

Dejlig Koncert, derefter stående Soupér, og så blev der spillet til Dans for Publikum. Orkesteret blev delt og spillede på Skift.

Festklædte mennesker, smukt både for Øjet og Øret.

Og så havde vi et Besøg i Åbenrå, vi fejrede Lars' Fødselsdag.

Jeg havde fri til Mandag, da Kirsten ville hjælpe mig at købe Julegaver til Familien.

Så gik der endnu et År, med at købe Gaver. Håber de falder i god Jord.

Jeg har døjet med min venstre Arm, det gjorde ondt, og Lægen ville have Arm og Skulder røntgenfotograferet. Det gav et godt Resultat, ingen alvorlig Sygdom, påstår Lægen, men der er noget Slidgigt, som jeg har fået indsprøjtning for. Det er bedre, Armen er svag, og det må jeg nok leve med. Småting.

Der er sparet på Juleforberedelser, ikke så meget Bagværk, ej heller stor Rengøring, men det bliver nok Jul alligevel.

Vi har haft en festlig Adventskoncert i Kirken, og bagefter var vi samlet i Præstegården til Glögg og Æbleskiver. Far var med.

Mandagen efter sang vi til Julekoncert i Aller Kirke. Der var Optog af 30 Luciabrude, det var højtideligt. Bagefter Kaffe bord i Skolen, hvor vi sang lidt. Far har haft travlt hele December med sit Gran og sine Juletræer. Og han har også haft Tid til at gå lidt på Jagt, så han klarer sig fint, og holder sig nogenlunde i form.

Vi skal til Julefrokost på Torsdag hos Brodersens, det er Annas Fødselsdag, den bliver gerne festligholdt med Lys og Gran og hvad der hører Julen til. I dag har vi fået lidt Sne, men det bliver måske ikke liggende, det er Tøvejr, heldigvis.

Også noget sørgeligt måtte vi opleve i November, Faste Dinne døde efter et Års svær Sygdom, og blev begravet i Andst. Hun var et Ejegodt Menneske, og hun vil blive savnet.

Den 5. Februar - 1985.

Det bliver nok en Månedsoversigt, i stedet for en Dagbog.

Vi havde en hyggelig Jul hos Erik og Susanne. Børnene var glade, det var med den sædvanlige overdådige Gaveuddeling, men mange fornuftige Ting. Vi tog hjem Juledag, og kom hjem til et varmt Hus. Søndag mellem Jul og Nytår havde Arne og Minna inviteret Familien fra Åbenrå og Odense, samt os to gamle til en hyggelig Julemiddag. Carl var desværre syg, så vi savnede ham.

Men så kom der en Tid med Sorger og Bekymringer.

Minna fik en Blodprop i Hjernen, Fredag den 4. Januar.

Hun faldt om på Køkkengulvet, til alt held var Børnene hjemme, og de fik hurtig fat i en Læge og Ambulance, så Minna fik hurtig Hjælp. På Kolding Sygehus ville de have hende til Undersøgelse i Odense. Arne og Børnene blev i Odense de første Dage.

Minna blev så flyttet til Kolding, hun var lammet i højre Side, og kunne ikke tale, men kom hurtigt i Gang med at gå. Efter en lille Måned kom hun Hjem, hvorfra hun så skal til Genoptræning hver anden Dag, det går fremad, og vi håber og tror hun kommer fra det uden Men.

Vi, især jeg, måtte jo hjælpe Arne og Drengene efter bedste Evne, det var meget hårdt for dem, men de klarede det fint.

Minna har været det flittigste og dygtigste Menneske, der kom mange Sympatitilkendegivelser fra hendes mange Kunder.

Nok en sørgelig Oplevelse, min lille Bror Erik døde stille og rolig Indgangen til det nye År. Vi var til en smuk Højtidelighed ved Kirken i Langesø.

Kun de allernærmeste var med og vi samledes hos Lis til Frokost bagefter.

Det var nærmest Snestorm, vi kørte med Kirsten og Carl, og havde Gudrun med.

Det er sært at tænke på, at vi ikke skal se Erik mere, jeg mindes Turen til Samsø, hvor han var så glad og godt tilpas.

Så kom næste Overraskelse, Vandrørene fra Fyret gik i stykker, jeg vil ikke gå i Detaljer, Smedene arbejdede i mange Dage, og så endte det med, at Kedlen i Fyret sprang, så vi måtte have et nyt Combi Fyr, det tog så igen nogle Dage at få det installeret, men nu virker det fint, det er dyrt, men dejligt.

Arne, Minna og Drengene var her en smut i Søndags.

Vi har haft Tøvejr og lidt Solskin, men det lader til, der er mere Vinter på Vej. Erik og Familien er i Norge at stå på Ski, de bor på et Højfjeldshotel, så det kan blive en god Ferie, hvad de har fortjent, efter en travl Måned med Koncerter.

Jeg har været ved Lægen i Dag, jeg døjer med Slidgigt i den ene Skulder og det gør ondt i Armen. Jeg har fået indsprøjtning igen, hvis det nu ikke snart hjælper, vil han nok prøve med Ultrastråler.

Vi hygger os en del inden Døre, med gode Bøger, og jeg med Sytøj.

Også Vinteren har sin Charme, men vi har haft elendigt Føre, og megen Kulde. I Går var jeg til "Syklub" (Omsorg).

En af Pigerne fra Dagcentret viste Lysbilleder fra forskellige

Pensionistudflugter, fra en tur til Rømø, en Tur til Sverige (firedags Tur),

samt en Tur til Skagen. Det gav os nok Lyst til at være med på sådan en Tur til Sommer.

Det er Sengetid. Hej.

Den 31. Marts - 1985.

Efter Kalenderen skulle det være Forår, men Marts har været trist, Sne, Regn og Tåge, lidt Solskin. Så det har lange Udsigter med at få Sæden i Jorden.

På Andreas' 78 årige Fødselsdag havde vi Gæster til Formiddagskaffe, Familie og Naboer.

Til Aften kom de fra Odense, og de blev til Torsdag, Erik havde Elever i Kolding Torsdag Eftermiddag.

Jeg har været til Dagnys 75 års Fødselsdag, nej her må jeg sige vi, det var os begge to, vi var 25 til Frokost.

Dagny er jo blevet alene, hun klager over Ensomheden, men hun er stadig dygtig og klarer selv sit Hus.

Der er længe imellem jeg får skrevet, jeg må huske, at vi har haft Besøg af Ruth og Poul, med de to yngste.

Så har jeg været med Kirsten og Carl til Ottas 80 års Fødselsdag. Middag i Bredebro Kro. Foruden Familien var der nogle Damer fra Ottas Vennekreds.

Middagen bestod af Fiskeret, sprængt Kalkun og Lagkage. Dejlig Mad og god Stemning, det er altid rart, at være sammen med Svenskerne. Dagen efter hentede Far mig i Åbenrå, der fejrede vi hans Fødselsdag. Vi fik gået en lang Tur til Stranden, og tog hjem til Aften, hvor vi så en Festudsendelse i Fjernsynet til fordel for Flygtningehjælpen.

Med Pensionistforeningen har jeg været ude på Biblioteket. Vi fik Kaffe og hørte lidt om Bibliotekets Drift, hvorefter vi så en Film om Dagene efter Freden i 1945 i Kolding. Modtagelsen af Englænderne, og hvordan Tyskerne foretog Tilbage tog til et ødelagt Tyskland.

Så var der Film fra den store Fest på Skamling, hvor vi selv var med. Vi kunne ikke finde os selv, der menes at have været 100.000 fra hele Landet.

Det var Festligt og man fik en Klump i Halsen, ved at blive mindet om de Dage. Vi var på cykel, vist nok med de to store Børn. Det tog flere Timer for Køretøjer at komme væk fra Skamling i Trafikken. Aftenen sluttede med kgl. Ballet og Fyrværkeri. Jeg vil håbe, at mange af den nye Generation vil få filmen at se.

Den 12. April - 1985.

Så har vi fejret Eriks 40 Års Fødselsdag.

Det var den 4. Marts, men den blev fejret Påskelørdag for Eriks Søsken med Familie, og desuden Svend, som jo er Stamgæst. Også Birgit og hendes Mand, og så vi to gamle.

Det var en rigtig Festmiddag, Bordet var dækket i Gildesalen i Kælderen, en Fiskeret, Oksesteg og dejlig Salat, Grøntsager og Is til Dessert.

God Stemning over hele Linien, morsomt at have så mange samlet. Kun Carsten manglede vi, han er lige kommet ind som Soldat.

Gudmund havde sin spanske Pige med, og Martin mødte også med en Veninde, søde Piger.

Vi skulle alle overnatte, de fleste af den yngre generation lå nok på Luftmadrasser i Kælderen.

Søndag Formiddag gik de fleste af os Tur ved Skovsøen i Odense, en dejlig lang tur, selvom Vejret kun var nogenlunde.

Vi har haft Regn og Slud og Tåge nu hele Påsken, så der er ikke sket noget, hverken i Marker eller Haver.

Jeg er begyndt, at få Huset sat lidt i Stand efter den lange Vinter.

Det er ikke bedre med Gigten, men det er lige som det går bedre når jeg har travlt.

Jeg længes efter Forår, med Sol og Varme, og at komme ud og få Skik på Haven. I Aften har vi været i Strandhuse. Det går da fremad med Minna, hun bliver jo kørt til Vejle Hver Dag til Talepædagog, hun kan sige mere, men det vil tage Tid.

Den 3. Maj - 1985.

Efter Kalenderen skulle det være Forår, men "Regnen den regner hver evige Dag", som der står i den gamle Sang. Lidt sol ind imellem, men Jorden har ikke været tør, så vi har ikke kunnet så i Haven. Dog, Markerne er vist tilsået, i hvert fald Kornmarkerne. Mange har måttet så om, hvor vinterbyg ikke har tålt Vinteren.

Vi har haft vores "Syng sammen Aften", som jo samtidig betyder slut for denne Sæson. For mig må det betyde slut med at gå til Sangkor. Jeg vil savne det meget, man må kende sin Begrænsning.

Vi var en Aften på Plejehjemmet og synge for og med Beboerne, vi drak Kaffe sammen med dem og vi havde en festlig Aften. Vi ved at Beboerne var glade for Aftenen.

Jeg har benyttet de få Solskinsdage til at få pyntet lidt på Haven, så den ser helt pæn ud fra Vinduerne. Jeg nød det, og fik en masse Sol og frisk Luft. Søndag havde vi besøg af Birgitte. Hun havde været syg, og kunne ikke komme med til konfirmation hos Birgit. Vi hyggede os, og om Aftenen så vi "Matador", som alle er meget optaget af, både de unge og ældre.

Nu er Korsbæk Beboerne midt i Besættelsestiden, ja April 45, hvor vi nærmer os Krigens Afslutning.

Vi genkender alle Situationer.

Det er St. Bededag, i Eftermiddag skal vi til Stoffers til Eftermiddagskaffe. Viggo skulle komme der i Dag. Han har det jo i sin Ensomhed.

Den 11. Maj - 1985.

Det er lørdag Aften. Der har været Solskin i Dag, jeg har været lidt på Havearbejde, men Jorden er våd efter et Døgns Regnvejr. Bøgen er ved at springe ud. Det bliver nok en stille Søndag.

Kirsten har lige haft Fødselsdag, men Birgitte skal til Ridestævne, og Ole til Sejlads, så de har nok at gøre med at køre med dem begge to. Så vi skal ikke til Fødselsdag.

Jeg er da godt i Gang med Forårsrengøring, går lidt i Byen ind imellem, så det tager jo sin Tid at blive færdig,

Vi har haft vores "syng sammen Aften", det var festligt, men så er vi jo færdige med Sangkor for i År. Jeg må nok holde op nu, det bliver et Savn, men jeg må jo finde på noget andet at gå op i til Efteråret.

Hele landet har fejret 40 Årsdagen for Befrielsen.

Den 4. Maj var der en fin Udsendelse i T.V. fra Mindehøjtideligheden i Ryvangen. Meget smukt med Lys, Blomster og højtidelig Stemning.

Kirkeminister Mette Madsen holdt en smuk Tale, bagefter var der mindehøjtidelighed på Rådhuspladsen, den blev delvis ødelagt af Demonstranter, der ville genere Statsminister Poul Schlytter og han måtte holde sin Tale bag Skjolde. Schlytter bevarede Roen.

De 5. Maj var der en festlig Mindegudstjeneste i Bjert Kirke. Koret havde fået til Opgave at synge "Hymn to Freedom" med engelsk Tekst, og udsat for fire stemmer af Holger Lissner. Man sagde, det lød godt, jeg håber, at få det at høre på Bånd.

Den 3. Juli - 1985.

Maj gik med Travlhed, Far i Skoven, fik en hel del Træ kørt Hjem, har solgt en hel del.

Jeg har fået nogenlunde Skik på Hus og Have.

Regnen generede meget, men nu er alting sprunget ud, med Undtagelse af de mange Roser, der frøs i den hårde Vinter.

Jeg døjer med Slidgigt, men håber det bliver bedre med Forårssliddet.

Til Pinse (26. maj) havde vi Sol og Sommer, 22 graders varme.

Vi havde Familien fra Åbenrå, med Unge og Gamle, til Frokost.

Far havde fanget Ål og Kirsten kom med Leverpostej, så det blev en god Frokost med Øl og Snaps. Efter Middagshvil Kaffe i Haven, og alle nød det fine Vejr.

2. Pinsedag fik vi besøg af Viggo, han havde besøg af Niels og Familien hjemme, så de kom jo kørende. Også her kunne vi sidde i Haven, Vi hentede Stoffer og Karla.

Efter Pinse fik vi Peter til at hvidte Loft og tapetsere i Badeværelset, det blev pænt.

I Går Søndag var vi i Odense, kørte hjemmefra før 8, og drak morgenkaffe i Haven, hvor vi så slappede af Resten af Dagen. Også en dejlig Søndag.

Hvor vi dog har nydt det fine Vejr.

Nu skal jeg til at forberede en Tur til Sverige, seks Dage med Omsorgsklubben. Jeg glæder mig, men jeg skal jo sørge for, at der er Mad til Far, han nemt kan varme.

Den 17. Juni - 1985, Sveriges Tur.

Så har vi haft en dejlig Sveriges Tur, den må jeg berette lidt om, mens den er i frisk Erindring.

Mandag Morgen startede vi fra Kolding i en af "de grå Busser" fra Ryomgård. Chaufførens humor var Første Klasse Rejseleder.

Morgenen i Bussen startede altid med en Morgensang, og der blev foreslået Sange langs afsted. En Pause i St. Binderup, hvor vi spiste medbragt Mad. Kl.

12 sejlede vi fra Frederikshavn og havde en fin sejltur. Rettelse: Vi købte en kop Kaffe i Binderup, og spiste vor Mad på Færgen. Klokkeren 15:15 var vi i Göteborg, kom til Troldhättan, hvor vi så en Damper blive sluset igennem på Göta Elven. Ankomst efter en lang Køretur langs Väneren, med så Skøn en Natur. Skove, Søer og Klipper, til vore Hytter, som helt oversteg vore Forventning. Her fik hver Hytte en Kasse med Brød, Pålæg, Kaffe, The, Mælk og alt hvad vi kunne ønske til Morgen og Aftensmad. Første Aften spiste vi på et Cafeteria nær Hytterne, god Mad, en hyggelig norsk Skihytte.

Næste Formiddag slappede vi af. Om Eftermiddagen var vi ude at se et Glaspusteri. Hytterne lå tæt ved den norske Grænse, så det var i Norge vi så Glaspusteriet.

Vor Hytteby: "Valfjellsbyen" ligger nær Charlottenberg.

2. Dagen heldigvis kun til Värmland gennem Arvika til Kil og langs Tryken søen, Målet var Mårbacka, Selma Lagerlöffs Hjem, som er indrettet som Museum. Skønne gamle Ting, der var et maleri af hende, hun har været meget smuk. Dernæst tik Rottneros Blomster og Skulpturpark.

3. Dag. Udflugten gik til Norge, over Kongsvinger til Oslo, hvor der var Rundvisning i Rådhuset. Vi var så betagede, at at vi virkelig kunne tie stille. Gulve og Søjler af norsk Marmor, og på Væggene var det skønne Malerier, der beskriver Norges Historie. Damen der viste os rundt, viste sig at være Jøde, så hun var selv optaget af at fortælle om Norges Trængsler under Besættelsen. Rundtur gennem Oslo, så Middag på et Hotel, og derefter Besøg i Vigelandsparken, som også var et Besøg værd med sin Skulpturer.

4. Dag. Formiddagen fri, vi samlede Birke og Graner til at tage med Hjem, selv om det vel ikke er helt tilladt. Om Eftermiddagen gik Turen til Valfjället, hvor der var fin Udsigt fra det 311 meter høje Tårn. Derfra til Skillings Mark, hvor vi skulle se en Hembygsgård.

Manden der ejede Gården viste os først Kirken, det var interessant at se en svensk Kirke indvendig. På Hembyggården, som er en slags Museum, købte vi Kaffe, der var hjemmebagt Kage til, næsten som et sønderjysk Kaffebrød.

Manden, som viste os rundt var ikke til at stoppe. Han bad os synge den svenske Nationalsang, og den sang vi med Fynd og Klem, det fik vi megen Ros for. Om Aftenen spiste vi Middag på vores Cafeteria.

God norsk Middag med efterfølgende Kaffe. Der blev sunget en Del, og så optrådte vores Chauffør og vore to unge piger i en morsom Sketch, så vi fik Lattermusklerne rørt.

6. Dag, Hjemturen. Vi kørte en anden Vej og kunne stadig beundre den skønne Natur. Sejlturen. Det var en lille Båd, så det kneb at få Siddeplads, men efter et Besøg i Kiosken, var der dækket et fint Middagsbrød i Restauranten, Koteletter og do.

Hjemturen fra Frederikshavn, med en lille Pause i Binderup, Ankomst til Kolding kl. 9. Vi var trætte, men alle var enige om, at vi havde haft en dejlig Tur, set en Masse, og alting klappede fint.

Den 14. Juli - 1985.

Vi har da set lidt til Børnene inden de drog på Ferie.

For 14 dage siden var vi i Åbenrå, en dejlig Tur, Kirsten og Carl kørte en Tur til Varnæs, var en Gåtur langs Varnæs Vig.

Erik og Familien besøgte os, da de var undervejs til Syden. De vendte her tilbage efter tre Ugers Tur med Telt til Jugoslavien, Østrig, Italien og Schweiz. De havde haft en dejlig Tur. Drengene havde oplevet en Masse. Nu vil de tilbringe Resten af deres Ferie i deres Sommerhus.

I Dag er Arne og Familien startet Ferien pr. Motorbåd. Vejret er ideelt og Minna har det meget bedre, vi håber Ferien vil blive god for hende. Vi to gamle har igen (nu tredje År i Træk) været på besøg hos Jes og Magda Viuf. Nicolaj blev 91, han klarer sig fint, bortset fra at Hørelsen svigter. Vi blev beværtet med dejlig Middag og derefter nød vi en Tid i den dejlige Have, næsten en Park. Så efter en kop Kaffe havde vi en god Køretur Hjem. Vi var jo sammen med Naboer og Karl.

Vi har haft besøg af Svoger fra Andst en Weekend, vi var en Tur i Skoven, hvor vi drak medbragt Kaffe.

Så har vi haft Besøg af Faster Marie og Anders en Dag, og en Eftermiddag havde jeg inviteret Dagmar og hendes Søster, og to af Pigerne, vi var sammen med i Sverige. Vi fik en hyggelig Snak og byttede Billeder.

Jeg har haft meget ondt i min Skulder, det er somme Tider ved at tage Modet fra mig. Nu skal jeg ud og røntgenfotoferes (Rutinekontrol) og derefter til halvårlig kontrol. Jeg vil nok beklage mig lidt, for der må vel kunne gøres noget for at dulme Smerterne.

Den 13. November - 1985.

Det blev en lang Pause i Skriveriet. Min Slidgigt har pint mig.

Kirsten havde lovet, at vore Børn, Svigerbørn og Børnebørn måtte samles hos dem i Åbenrå til min 75 års Fødselsdag. Jeg havde imidlertid fået et Maveonde, men vi var samlet alle på nær Carsten, som var Soldat, og vi havde en dejlig Fest.

Vi samledes Lørdag. Kirsten havde lavet dejlig Mad, og ungdommen nød at være sammen. Vi blev alle til Søndag, spiste Frokost sammen, og så tog vi Hjem.

Der kom flere Gratulanter, men jeg var sløj, og Lægen kaldte det en Virus, som var ved at tage Modet fra mig.

Jeg havde dog de kære Damer en Dag til Formiddagskaffe, og nogle Naboer til Smørrebrød en Aften.

Jeg blev ikke rask, til sidst blev vi enige med Lægen om, at det var bedst, at jeg blev indlagt på Sygehuset. Jeg blev grundig undersøgt, man fandt ikke noget unormalt, jeg var på Sygehuset i 10 Dage, men var stadig sløj, havde

Kvalme og havde ikke kræfter til at passe mit Hus. Men jeg blev bevilget 3 Ugers Rekreation på Trelde Sande Rekreationshjem. Far kørte mig hertil, han var lidt ked af det, men han kunne se, at her var meget lunt og hyggeligt. Jeg er glad for at være her, god Mad, omgivet af søde Hjælpere og rare Medpatienter. Det kniber stadig med Appetit og Velbefindende, men det går fremad.

Mine Tanker er i disse Dage i Bjert. Onkel Stoffer døde Natten før jeg rejste, han havde været på Sygehuset længe, men sov stille og rolig ind hjemme i sit Hjem. Jeg ville gerne have været med til Begravelsen Lørdag, men tør ikke, da det er meget koldt.

Jeg savner det derhjemme, og tænker på hvordan Far klarer sig.

Vejret er trist, ingen Sol, så det er ikke særlig opmuntrende at se ud over Vejle Fjord.

Også lidt opmuntrende kan jeg berette.

Søndag Eftermiddag vil Far, Arne og Minna komme på Besøg.

Her er en meget hyggelig Dagligstue i Almestil, med smukke tæpper og masser af gamle Ting i Kobber og Messing, gode Billeder (gamle), og et stort Flygel midt i Stuen, som desværre ingen kan spille på.

I Spisestuen er der Fjernsyn, der får vi en kop Aftenkaffe, og ser hvad vi bryder os om og ellers snakker lidt i Krogene.

Den 28. Marts - 1987.

Hvor er Tiden dog blevet af. Jeg har ikke ment, at have godt Stof til en Dagbog, men vi har da alligevel så mange dejlige Oplevelser, og Børnene er så Gode ved os. Og Tid har vi nok af, så jeg vil prøve at sætte noget af det på Papiret.

Jul 85 var vi i Odense. Vi havde det dejligt, men måtte blive hjemme fra Kirke, på grund af mine Svagheder.

Men vi kunne alligevel synge vore dejlige Julesalmer.

Så var vi i Åbenrå i Nytåret, og havde det rart. Vinteren var hård, men vi klarede os.

Sommeren 86. Vi skulle fejre vores Guldbryllup.

Lægerne gjorde alt, for at vi skulle holde lidt Fest.

Børnene havde ofret en del af deres Ferie, så vi fik nogle dejlige Dage.

Venner og Naboer og Familie tog imod os med Morgensang. Derefter Morgenkaffe til ca. 50. Der gik nogle timer med Sang og Taler. Ellers var vi samlet med Børnene.

Om Aftenen så vi hele Festen på Svends Video.

Om Lørdagen havde Kirsten inviteret alle Børn og Børnebørn til Middag om Aftenen og alle blev og overnattede, så vi fik lidt af Søndagen med. Det svinder jo lidt i Søkendeflokken, Gudrun er død efter lang Tids Sygdom. Farbror Niels savner vi meget.

Også Morbror Erik bliver savnet.

Min 75 Års Fødselsdag forløb stille, med Damer til Formiddagskaffe og så havde vi Børnene samlet et Par Dage efter.

Så går det jo ellers med et stort Pilleforbrug.

Julen 1986 tilbragte vi i Åbenrå, det er så hjemligt, med undtagelse af, at vi ikke fik så store dyre Gaver i gamle Dage. Men det var nyttige Ting, og Børnene var virkelig glade og taknemmelige.

En enkelt Gang har vi været til Sammenkomst i Nabolaget, hvad vi har nydt begge to.

Jeg savner Kirkegang om Søndagen, men klarer mig med Radioen.

Engang imellem har jeg været til Ældres Eftermiddag.

Far har også haft en Sygdomsperiode. Nytårsdag kunne han ikke rigtig røre venstre Ben og Arm. Han var virkelig delvis lammet.

Dagen efter havde vi en Læge, da var det bedre, men Lægen sagde, det var en Blodprop, som så måtte være passeret. Det var en slem Forskrækkelse.

Det gik jævnt fremad, nu kan Far tage på Cykel og Gåture, hvilket han meget nødig vil undvære.

Vi får nu mad udefra, vi får kun en Portion, så har vi lidt ekstra ved siden af.

Den 10. April - 1987.

Jeg vil skrive lidt igen. Det er Fredag Eftermiddag, vi har lige været en Tur i Brugsen, så klarer vi nogle Dage igen.

Vi skal i Bogbussen og se om vi kan få lidt at læse i. Vi har manglet noget, der var lidt opmuntrende. Far er også begyndt at læse lidt.

Jeg har haft Kludder med min Vaskemaskine, nu har vi købt en brugt "Vølund". Erik og Familien kommer på Søndag, så vil Erik sætte Maskinen til, og jeg må jo så lære at bruge den, det er spændende. Det er det bedste jeg ved, at vaske og ordne vores Tøj.

Vi har haft et par Dage med Sol og Varme, jeg har været ude at gå Tur.

I den ene vejgrøft ligger der Sne, og i den modsatte plukkede jeg Anemoner.

Så vi kan jo synge med Jørgen Reenberg:

"Og Vintren har været så alt for lang.

Og Luften er fyldt med Fuglesang", o.s.v.

I Søndags var vi i Kirke, det er også en Ting jeg har savnet.

Men synge må jeg nok give afkald på. Så er det jo godt, at kunne lytte.

Den 20. April - 1987, 2. Påskedag.

Far har så travlt, han har været ved at rette op på Drivhuset.

Haven er for våd endnu, men Landmændene er nu endelig i gang med Markerne. Det er ikke for tidligt, at få Sæden i Jorden.

Så er jeg jo lidt ensom, jeg kan ikke være med til Havearbejde. Men jeg har lånt nogle Bøger, som jeg mener, jeg kan blive glad ved.

Påskelørdag kørte vi til Åbenrå i strålende Solskin, og blev til Påskedag, vi havde et Par dejlige Dage. Vi havde Dyrekød med, som Kirsten serverede for os. Det var fint lavet til, med alt Tilbehør. Lars var hjemme med sin Pige.

Lars er flyttet til Århus, der har hans Marianne et job på et Dyrehospital, og Lars har fået et godt Job. Noget med Elektronik.

Det var et fint Påskevejr. I Dag er det lidt gråt.

Jeg har fået lidt ondt i Halsen. Men det er en stor Hjælp for os Gamle, at vi må komme til Børnene til Højtiderne.

Carls Mor og Far er der jo, de er 82 og 86. Far er frisk, men lidt døv.

Også jeg er handicappet, så det bliver jo somme tider en sjov Samtale.

Vi nød at se Påskegudstjeneste fra Maribo Domkirke i T.V.

Ellers har T.V. ikke meget at byde på for ældre.

Den 26. April - 1987.

Så har vi haft en Uge med en Del Sol, det var godt for Landmændene. Der er kommet en hel Del i Jorden. I Dag, Søndag er Vejret meget fint.

Jeg havde Lægen en Dag, da Larsen har fået en ny kvindelig Assistent. Hun var meget God, hun havde sat sig ind i min Situation.

De vil nu have, jeg skal Tro på, at jeg ikke rigtig fejler noget. Men jeg har ikke haft det godt, det er heldigvis ikke hele tiden, jeg har smerter.

Torsdag Aften var vi til Birthe Ravns 50 Års Fødselsdag. Det var en fin Middag derhjemme, med god Stemning og Sang.

Det kneb at holde ud, men sådan en aften, kan vi jo leve på længe.

Lørdag Aften havde vi Nis og Johanne Str. til en Kop Kaffe, og Bjarne og Karen Henningsen.

Far er ved at have sit Drivhus i Orden, i Morgen Kommer Erik med Tomatplanter. Det er skønt, at gå ud og plukke Blomster i Haven.

Den 8. Maj - 1987.

Skoven var sprunget ud 1. Maj i År, og vi har haft en Periode med op til 20 Grader. Nu er det lidt koldere, men i Søndags da vi var til Mogens'

Konfirmation var Vejret godt. Ungdommen nød at være samlet, alle Fætre og Kusiner. Mogens var så sød og glad, og det hele klappede fint. Stor

Ulejlighed for Erik og Susanne. Anna Marie tog med os hjem, så vi fik et lille Besøg af hende.

I Aften skal vi til Mads Føns. Deres pige blev konfirmeret i Søndags.

Vi har begge fået en Forkølelse, men det er lige som lidt bedre.

Far har været letsindig, da det var varmt, han måtte ned og se om der var Ål.

Han undgik ikke at blive våd.

I Morgen er det Kirstens Fødselsdag. Og så lægger de jo Planer om at samle Familien til Arnes 50 års Fødselsdag i Juni.



Morgensang ved Inger og Andreas' guldbryllup, juli 1986.